

Stockholm den 2 juni 2021

Till

Äldrenämnden

Äldreförvaltningen

Äldredirektör Patric Rylander

Borgarråd Erik Slottner

Funktionshinderombudsmannen Astrid Thornberg

Lämna ingen äldre utanför!

Stockholms Dövas Förening, FSDB Stockholm Gotland och Stockholms Dövas Pensionärsförening vill återigen följa upp och uppmärksamma rapporten *Vård- och omsorgsboende för döva och dövblinda äldre* som lämnades in i samband med äldrenämndens sammanträde den 15 december 2018.

Det var en viktig rapport som belyste de problematik som fanns, och som ännu finns idag, när det gäller äldreomsorg för döva och personer med dövblindhet och vad som bör utvecklas. Stockholms Stad och Region Stockholm har idag ingen specifik satsning för denna målgrupp trots att det finns stora behov av olika särskilda insatser för att de ska få en värdig åldrande samt rätt vård och stöd på svenskt teckenspråk.

Vi vill därför med denna skrivelse uppmana att äldrenämnden inom en mycket snar framtid ska vidta åtgärder i enlighet med rapporten från 2018 som ger förbättrad livskvalité för målgruppen.

Stockholms Dövas Förening har via funktionshinderrådet för socialnämnden, där även frågor som rör äldrenämnden ingår, lyft upp rapporten men fick då följande svar av Patric Rylander, Äldredirektör på Äldreförvaltningen:

*”Äldreförvaltningen har utifrån vad som framkom i utredningen *Vård- och omsorgsboende för döva och dövblinda äldre* år 2018 påtalat ett behov av insatser för äldre teckenspråkiga. I underlag för budget 2021 med inriktning 2022 och 2023 refereras till denna utredning och det beskrivs att det på sikt kan behövas en teckenspråkig inriktning i vård- och omsorgsboende.*

Initialt kan behov finnas av att inrätta en uppsökande funktion/informationsbärare för att nå målgruppen vilket är en förutsättning då målgruppen är liten men sannolikt finns ett mörkertal. Behovet påtalas även i den stadsövergripande äldreboendeplanen för 2022. Äldreförvaltningen kan dock inte göra ytterligare i denna fråga då vi inte har ett tydligt politiskt uppdrag, frågan ligger hos den politiska ledningen för staden.”

Äldrevägledare är en viktig pusselbit som äldreförvaltningen även skrivit i rapporten under punkt 8.2 ”Nå målgruppen och skapa förtroende” samt 9.2 ”Information” där tjänsten beskrivs som en brobyggare mellan staden och målgruppen.

Som vi påpekade redan år 2018 så vill vi återigen uppmärksamma att uppsökande funktion i form av äldrevägledare finns i Göteborg, Malmö och nu idag Uppsala. Örebro har även ett servicecenter för teckenspråkiga invånare. Dessa uppsökande tjänster och verksamheter har en stor betydelse har gentemot äldreomsorgen och så att döva placeras på rätt boende och får rätt slags insatser på

teckenspråk. Utförligare beskrivningar i rapporten om dessa insatser behövs då det är grundläggande för att staden och övriga kommuner inom länet ska kunna ge rätt insatser till rätt målgrupp.

SDF vill även göra Äldrenämnden uppmärksamma på att vi nu upplever en stor nedgång i hur livskvaliteten är för äldre döva och äldre med dövblindhet sedan Micasa Fastigheter AB ändrade reglerna för uthyrning av seniorbostäder vilket drabbade seniorboendet Måsholmen med inriktning teckenspråk. Från att inkludera alla döva och personer med dövblindhet gick det åt till endast att gälla personer inom staden. Detta stängde ute många äldre döva och äldre personer med dövblindhet som nu råkade bo i fel kommun utan tillgång till ett seniorboende på teckenspråk.

Vi förstår reglerna i allmänheten men om man har ett boende med speciell inriktning, som i det här fallet teckenspråk, borde man kunna ha en differentiering i reglerna. Inom en så stor region som Stockholm är det ännu viktigare att kommunerna har samverkan över kommungränser då det både sparar resurser och ger bättre livskvalité för döva äldre och personer med dövblindhet, där det är naturligt att Stockholms Stad som största kommun inom länet ska ta ett ledande ansvar.

En stor del av arbetet med att göra Stockholm till en mer äldrevänlig stad är att arbeta för att ingen ska lämnas utanför. Det är också en av Agenda 2030:s grundprinciper. De som står längst utanför ska prioriteras (och det lyfts särskilt i mål 10). Det är viktigt att staden nu, genom att i första hand inför äldrevägledare för döva, ser till att målgruppen får rätta insatser och bra förutsättningar för ett likvärdigt åldrande.

Vi vill se förändring, här och nu, gällande stadens insatser gentemot målgruppen och även att äldreförvaltningen tar ett ansvar gällande att bevara seniorboendet för döva och personer med dövblindhet. Med denna skrivelse ber vi återigen Äldrenämnden att inkludera äldre döva samt äldre personer med dövblindhet.

Stockholm den 2 juni 2021

Stockholms Dövas Förening

FSDB Stockholm Gotland

Stockholms Dövas Pensionärsförening